

DEZINNEN

katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

faith
27/11

Internationale sprekers

DEZINNEN dit najaar:

1/10 Catherine Keller (VS)
25/10 Dirk De Wachter (B)
27/11 Rowan Williams (GBr)
2/12 Marcel Braekers (B)

Zing mee met ons

Evensongkoor of met het Gregoriaanse koor Gaudete

Wil je meezingen, een keer komen luisteren? Mail: info@dezinnen.nl Wil je op 20 december meezingen bij de 'Lessons & Carols'? Je repeteert vanaf 30 oktober mee met het Evensongkoor (op maandag 19.15 – 20.30u) Enige zangervaring is wel gewenst. Meld je aan via: info@dezinnen.nl o.v.v. '20dec meezingen'

Z van DEZINNEN raakt je.

Een platform voor mensen van 20 – 40 jr. met eigen programma. Vraag de flyer aan! Interesse? Mail: info@dezinnen.nl o.v.v. Z van DEZINNEN Volg, like en deel ons op Facebook: www.facebook.com/2015ZvanDezinnen

Geloven op maandag

Iedere maandag van 18.15 – 18.45u (aansluitend broodje/soep) Bezinnings- & ontmoetingspunt van DEZINNEN Welkom!

De tafel .Elke maandagmiddag van 14 -18u welkom om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz. Zie verder bij 'Vaker terugkerende activiteiten'

September - december 2017

Bij DEZINNEN; community

Het is zo'n paradox van onze tijd; een gemeenschap van individuen willen zijn. We willen wel 'verbinden' met anderen maar dat valt niet mee voor de individuen die we zijn. We drinken immers graag allemaal onze eigen drankjes op onze eigen favoriete plekjes op momenten die ons allen zelf het beste uitkomen. En tja, dat wordt dan voor menigeen al gauw een 'agendadingetje'. Bij DEZINNEN zien we dit als de realiteit waar we als netwerk op in willen spelen. Daarom loopt de verbinding bij ons vooral via twee lijnen. De eerste is dat we ons, in alle verscheidenheid, met elkaar verbonden voelen als mensen die niet klaar willen zijn met het mysterie van het bestaan en daarbij in Jezus van Nazareth een soms onverwacht verfrissende en verrassende tochtgenoot vinden. De tweede is dat we naar vermogen in elkaar investeren op maandagavonden, bij activiteiten van DEZINNEN of anderszins.

Vrijheid is soms een raar ding. De keerzijde ervan is isolement onder het mom van 'alle opties open'. Je openstellen, meedoen, verbonden raken, geraakt willen worden is vrijheid die vervuld kan raken, 'als een graankorrel die moet sterven om te leven' heeft iemand eens gezegd; het is jezelf delen, en dat voel je.

Theo Wierema

let op!

viering
meditatie



AGENDA

September

MA	04.09	18.15	Eerste 'AVONDGEBED'- nieuwe seizoen
WO	06.09	15.45	Eerste Christelijke Meditatie
VR	08.09	10.00	Eerste Schrijfcfé
MA	11.09	19.30	Eerste Bijbellesgroep
VRIJ	15.09	14.00	Leesgroep Wiman – 4e keer
MA	18.09	19.30	Byung-Chul Han - 'Inspirerende denkers' – Floris Schleicher
ZA	23.09	10.00	Leergang 'geloven in de (Post-)moderne samenleving' Utr – 1e college
		14.00	Leergang 'geloven in de (Post-)moderne samenleving' Den Bosch – 1e college
MA	25.09	19.30	Eerste bijeenkomst ZIN.com – nieuwe seizoen
DO	28.09	12.30	Eerste Pauzeconcert seizoen 2017/2018 i.s.m. Kon.Conservatorium

Oktober

ZO	01.10	14.00	'On the Mystery' - Catherine Keller ^(ENG) &
ZA	07.10	10/14.00	Leergang 'geloven in de (post-)moderne samenleving' Utr/DB 2e college
ZA	14.10	10/14.00	Leergang 'geloven in de (post-)moderne samenleving' Utr/DB 3e college
MA	16.10	19.30	Oog in Oog; Christelijke Mystiek in woord en beeld - Kick Bras
DO	19.10	20.00	Filosofen over God ' – reeks: 'spreken & denken over God' - René van der Rijst
ZA	21.10	10/14.00	Leergang 'geloven in de (post-)moderne samenleving' Utr/DB 4e college
WO	25.10	10.30	'We zijn het rouwen verleerd' – Dirk de Wachter e.a.
	25.10	19.30	'Melancholia'- film
ZA	28.10	10./14.00	Leergang 'geloven in de (post-)moderne samenleving' Utr/DB 5e college
MA	30.10	19.30	'Meneer en mevrouw Job'- John Batist

November

DO	02.11	19.00	Allerzielenviering met Gregoriaans koor
MA	06.11	19.30	Het humanisme van Buber – 'Inspirerende denkers'- Theo Witvliet
VR/ZO	10/11	14.00	Kloosterretraite Westmalle (t/m zondag 14u)
ZA	11.11	10/14.00	Leergang 'geloven in de (post-)moderne samenleving' Utr/DB 6e college
MA	13.11	19.30	Wijnproeverij – Tom Wierema
ZA	18.11	10/14.00	Leergang 'geloven in de (post-)moderne samenleving' Utr/DB 7e college
ZA	25.11	10/14.00	Leergang 'geloven in de (post-)moderne samenleving' Utr/DB 8e college
MA	27.11	20.00	'Faith in the Public Square' - Rowan Williams (ENG)
WO	29.11	20.00	'Wetenschap en God'- reeks: 'spreken & denken over God' - Carlo Beenakker &

December

ZA	02.12	14.00	'Meister Eckhart en het niet-wetend weten' – Marcel Braekers
MA	11.12	19.30	'Meenemen en achterlaten; Geloven onderweg'- Theo Wierema
MA	18.12	18.15	Laatste Avondgebed van het seizoen
WO	20.12	19.00	KERST BIJ DEZINNEN – 'Lessons & Carols' en seizoensafsluiting

Blijf op de hoogte; abonneer je op onze gratis digitale
 maandagenda en volg ons op Facebook info@dezinnen.nl
 of www.dezinnen.nl

GELOVEN OP MAANDAG – wekelijks avondgebed met DEZINNEN

Iedere maandag van 4/9 t/m 18/12 18.15 – 18.45u
 (aansluitend broodje en soep € 3,-)

Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal / hal
 Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18.15u
 een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor
 wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week
 waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor
 die momenten van 'klaarheid' die een mens zomaar kunnen
 overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepun-
 ten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat ge-
 noeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om
 daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog
 een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij
 DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maan-
 dag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans
 koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Info
 over voorgangers en begeleiding op website.

Allerzielen bij DEZINNEN

Donderdag 2 november 19.00 – 20.00u

Locatie: Christus Triumfatorkerk- Kerkzaal

We gedenken onze dierbare overledenen. We gedenken
 ook onze eigen kwetsbaarheid, de beperktheid van onze
 dagen en wat daarbinnen aan goed en kwaad op ons af
 komt. Samen met onze overledenen plaatsen we onszelf in
 Gods ruimte en vieren we onze verbondenheid met hen en
 de kwetsbaarheid van onze levens. M.m.v. het Gregoriaans
 Koor Gaudete o.l.v. Winfried Verweij.

Christelijke meditatie bij DEZINNEN

Iedere woensdag van 6/9 t/m 20/12

15.45 – 16.45u **Kleine gift**

Locatie: Christus Triumfatorkerk- kerkzaal

Christelijke Meditatie wordt ook wel het gebed van het hart
 genoemd. De menselijke geest wordt zich enkel in diepe
 stilte bewust van zijn eigen bron. Meditatie is dan de reis
 vanuit de geest naar het hart, waar God aanwezig is. Door
 eenvoudig bij God aanwezig te zijn, worden we gevormd tot
 de persoon die God heeft bedoeld. (John Main) Info: Doro-
 thé van de Wetering: 070 3857442 of d.vandewetering@telfort.nl

Zin.com – geloofsverdieping bij DEZINNEN

8 x per jaar op de 4e maandagavond van de
 maand van 19.30 – 21.00u

**Locatie: Christus Triumfatorkerk –
 zaal DEZINNEN**

Wie meedoet aan Zin.com zoekt welbewust samen met
 anderen zijn of haar eigen geloofsweg binnen de christe-
 lijke traditie. Daarbij trachten we scherp te houden wat we
 van wezenlijk belang vinden in ons leven en willen we wat
 ons kan helpen of dierbaar is binnen die traditie niet uit het
 oog verliezen en een plaats geven in ons alledaagse leven.
 Daarbij zoeken we elkaars steun en feedback en inspiratie
 en komen we doorgaans acht keer per jaar bij elkaar. Info:
info@dezinnen.nl Zie ook aparte flyer over Zin.com

Incidentele programma's

Byung-Chul Han en de Vrijheid – reeks: inspirerende denkers – Lezing Floris Schleicher. Ma 18/9 19.30u. Inschr t/m 15/9 € 8,- . Locatie: Chr. Triumfatorkerk

Byung-Chul Han is een nieuwe ster van de Duitse filosofie. Volgens Han is het credo van de neoliberale samenleving dat wij kunnen doen wat we willen. Hierdoor worden wij niet meer beheerst door regels, maar door initiatieven en presenteren. Een van de belangrijkste kenmerken van deze neoliberale samenleving is volgens Han echter dat vrijheid en dwang hand in hand samengaan, er is sprake van een paradoxale vrijheid. Hiermee hangt samen dat we meer produceren en consumeren, maar zingeving en ontspanning uit het oog verliezen. In deze lezing zal in worden gegaan op die paradoxale vrijheid van de neoliberale samenleving en hoe die op ons uitwerkt. Verder zullen andere belangrijke thema's uit Hans werk worden besproken, zoals versnipperde aandacht, vertrouwen, liefde en zingeving.

Leergang 'geloven in de (post-)moderne samenleving' - 8 colleges in Utrecht en den Bosch Zaterdag 23/9; 7/10; 14/10; 21/10; 28/10; 11/11; 18/11; 25/11 Utrecht 10.00 – 12.30u Den Bosch 14.00 – 16.30u . Locatie: Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 Utrecht of Grote Kerk, Kerkstraat 20 Den Bosch

Acht vooraanstaande theologen en filosofen uit Nederland en België praten je in acht colleges bij over de actuele stand van zaken in het denken over religie in de (post-) moderne samenleving. Voor wie mee wil denken én – praten. Meer info in aparte folder of op www.dezinnen.nl Kosten hele cyclus € 185,- (bij inschr voor 10/9) daarna € 200,- Inschr per college (€ 30,-) is mogelijk bij voldoende plaats. HBO/WO-niveau. Inschr: info@dezinnen.nl

'On the Mystery' – lezing Catherine Keller Zondag 1 oktober 14.00 – 16.00u Inschr t/m 28/9 € 10,- Lezing in ENG Locatie n.n.b. (volg website)

'Alles wat bestaat, bestaat dankzij relaties; mensen zijn verweven met elkaar, de wereld en God, Dat zegt de invloedrijke Amerikaanse theologe Catherine Keller. Zij wordt alom geprezen om de wijze waarop zij aspecten van processtheologie, feministische theologie weet te verbinden met postmodern denken en mystiek. Dit levert een boeiende visie op die prikkelt, openbreekt en oude woorden in een nieuw licht doet zien. Keller is te gast bij DEZINNEN en een buitenkans in Den Haag. Zie ook: <https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/-god-doet-het-niet-voor-ons-~aec7d34c/>

'Christelijke mystiek in woord en beeld' – lezing Kick Bras. Maandag 16 oktober 19.30u Inschr t/m 13/10 € 8,- . Locatie: Chr Triumfatorkerk

Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord én beeld. Mystiekkenner Kick Bras schrijft hierover in zijn recent verschenen boek 'Oog in Oog' en gidst ons langs teksten en kunstvoorwerpen uit vele eeuwen, landen en tradities en ontsluit hun blijvende zeggingskracht. Met hem ontdekken wij in al

die verscheidenheid hun onderlinge verwantschap, hun gerichtheid op die Ene, op het goddelijk mysterie waarin wij leven en vragen we ons af hoe wij nu, als mensen van de 21e eeuw, dat mysterie zouden kunnen ervaren. Het boek 'Oog in Oog' is op de avond van de lezing verkrijgbaar.

'Filosofen over God' – reeks spreken & denken over God – lezing Rene van der Rijst . Do 19/10 20.00u . Locatie Chr. Triumfatorkerk Vrijw. bijdrage

In seizoen 2017/2018 wordt de vraag naar God op vier avonden vanuit verschillende invalshoeken belicht en met de aanwezigen besproken. God is terug in de filosofie, ook voor atheïstische filosofen die geen 'kind met badwater' willen weggooien. Op de eerste avond in de reeks gaat René van der Rijst hier op in. Op 29/11 gaat het over wetenschap & God. Organisatie van deze reeks: WG vorming & toerusting Chr. Triumfatorkerk & Duinzichtkerk i.s.m. DEZINNEN

'We zijn het rouwen verleerd' – in gesprek met Dirk de Wachter e.a.. Woensdag 25 oktober 10.30 – 14.00u Inschr t/m 22/10 € 20,- (incl lunch) Locatie: Chr. Triumfatorkerk

Hoe nog om te gaan met rouw in een cultuur die het positieve prefereert boven al wat 'negatief' is? Een cultuur waarin mensen schijnbaar moeilijker dan vroeger ruimte vinden om te rouwen en het lijden en de dood welhaast angstvallig naar de randen van onze belevingscultuur worden verdrongen? Met Dirk de Wachter, bekend Vlaams psychiater, psychotherapeut en diensthoofd aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven.

program



'Melancholia'- film (o.m. winnaar film festival van Cannes). Woensdag 25 oktober 19.30 – 21.45u Inschr t/m 23/10 € 5,- Locatie Chr. Triumfatorkerk

Justine en Michael vieren hun bruiloft in het huis van haar zus Claire. Ondertussen beweegt de planeet Melancholia (what's in a name) zich richting aarde en worden de twee zussen geconfronteerd met het snel naderend einde van de wereld. Wat gebeurt er met mensen, hun conventies, hun verworven overlevingsstrategieën en hun levenszin in het licht van een naderend einde van alle dingen. Een film van Lars von Trier.

'Meneer en mevrouw Job' – lezing John Batist Maandag 30 oktober 19.30u Inschr t/m 27/10 € 7,- Locatie Chr. Triumfatorkerk

Je zult het maar meemaken: Je probeert oprecht als gelovige te leven, en dan wordt je ineens getroffen door het ene onheil na het andere: je huis brandt af, je kinderen komen daarbij om, je bezit wordt geroofd en je krijgt een vreselijke huidziekte. Wie vraagt zich dan niet af: 'Ik heb toch goed geleefd? Waaraan heb ik dit verdiend?' En dat is niet alleen een vraag voor Job maar ook voor zijn vrouw! We bekijken het epische verhaal van Job met zijn vraag waarom van het kwaad goede mensen treft nu eens vanuit beider gezichtspunt en volgen hen in hun zoektocht om het lijden een plaats te geven en daarbij God niet kwijt te raken. En hoe helpt dit verhaal ons als wij ellende te dragen krijgen?

'Het humanisme van Martin Buber' – reeks: inspirerende denkers – lezing Theo Witvliet. Ma 6/11 19.30u Inschr t/m 3/11 € 8,- . Locatie: Chr. Triumfatorkerk

Een mens is vóór alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het vieren van het 'ik' veroorzaakt veel teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, maar ook voor de samenleving. Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965). Hij verwoordde zijn visie in o.a. 'Ik en Jij', 'Chassidische vertellingen' en 'Godsverduistering', boeken die wereldwijd generaties hebben beziield. Theoloog en oud hoogleraar aan de UvA Theo Witvliet laat zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles.

Kloosterretraite Abdij van Westmalle B. Vrijdag 10 nov 16u – zondag 12 november 14u Inschr t/m 6/11 € 60,- (6 – 10 pers)

Bijna twee volle dagen meeleven in het Getijdenritme van de trappisten van Westmalle. Om te zien of het klooster je wat te zeggen heeft, als plaats van ontmoeting, stilte, gebed, inspiratie. De retraite is overdag vooral gericht op stilte en bezinning. De Abdij is moeilijk met OV bereikbaar. Doorgaan van de retraite is afhankelijk van voldoende deelnemers die beschikken over een auto en willen rijden. Zie ook: www.trappistwestmalle.be/nl

'Introductie in de wereld van slurpen en genieten – een wijnproeverij' . Maandag 13 november 19.30u Inschr t/m 10/11 € 6,- (8 – 10 pers)

'Rond, vol en filmend' termen die u ongetwijfeld wel eens voorbij hebt horen komen. Maar wat betekenen ze en wat heeft u er aan? Is vol goed, of juist niet? Kom er achter welke wijn bij u past en leer deze beschrijven zodat uw slijter weet waar u zin in hebt, tijdens deze laagdrempelige wijnproeverij. De wijnproeverij is geschikt voor beginners en plezier staat de gehele avond voorop. Na een korte geschiedenis en wat theorie over het proeven volgt een proeverij van vijf uiteenlopende wijnen. Tot slot een kleine quiz met voor de winnaar een mooie fles wijn 'om thuis te oefenen'. Door: Tom Wierema van 'De Proeverije'.

Wetenschap en God - reeks spreken & denken over God – Carlo Beenakker. Woensdag 29 november 20.00u Locatie: Duinzichtkerk Vrijw bijdrage

Op deze tweede avond in de reeks (zie ook 19/10) wordt gesproken en nagedacht over de relatie geloof - wetenschap. Deze relatie is sinds de Renaissance soms fors onder druk komen staan. Hoe staat het met deze relatie anno 2017 en kan een ontwikkeld wetenschapper nog geloven in God? Carlo Beenakker gaat hier op in en gaat erover in gesprek met de aanwezigen. Organisatie van deze reeks: WG vorming & toerusting Chr. Triumfatorkerk & Duinzichtkerk i.s.m. DEZINNEN

Meister Eckhart - reeks: inspirerende denkers – Lezing Marcel Braekers . Zaterdag 2 december 14.00u Inschr t/m 30 nov € 8,- Locatie: Chr. Triumfatorkerk

Een middag over mystiek en gebed, maar dat gaat evengoed over het dagelijkse leven, over de dingen die je daarin tegenkomt, over verlangens en dromen, over openheid en onbevangen luisteren naar elkaar, en over luisteren en wachten om iets van de oergrond van alles te ondervinden. De houding van 'niet-wetend weten' is daarbij behulpzaam en Meister Eckhart (1260 – 1328) is hierbij onze gids. Een homo universalis, dominicaan en verbonden met het begrip 'negatieve theologie'. Marcel Braekers is dominicaan en als klinisch psycholoog werkzaam in Leuven.

Meenemen & achterlaten; geloven onderweg – Theo Wierema. Maandag 11 december 19.30u Inschr t/m 7 dec (5 – 7 pers) € 5,- Locatie: Chr. Triumfatorkerk

'Geloven onderweg' is letterlijk meebewegen in het veranderend landschap dat zich onderweg aandient. Een bijeenkomst rond de vraag wat we aan geloofsopvattingen hebben meegekregen, waar we onderweg in het leven tegenaan lopen, wat we achter zouden willen laten, wat we missen en wat we graag mee zouden willen nemen – wellicht in een ander jasje. De bijeenkomst vraagt wat voorbereiding vooraf. Daarom uiterlijk 7dec inschrijven.

Kerst bij DEZINNEN – 'A festival of Lessons & Carols' en Kerstborrel. Woensdag 20 december 19.00 – 22.00u Inschr t/m 17/12 Vrije gift goed doel Locatie: Chr. Triumfatorkerk

We sluiten het seizoen weer feestelijk af met iedereen die wil (wél tevoren opgeven!) Met om 19u een 'Festival of Lessons and Carols' m.m.v. ons Evensongkoor (met versterking van enkele ad hoc zangers) en vanaf 20u een gezellige Kerstborrel met een drankje en hapje en meer. Voor info zie flyer na 1 okt.



Vaker terugkerende programma's

De Tafel. Maandag 4/9 t/m 18/12 14.00 – 18.00u inloop

Locatie: Christus Triumfatorkerk – leestafel in de hal

Het lijkt de Boskant wel! Iedere maandagmiddag ben je welkom, voor een praatje, een kop koffie, om de krant of een tijdschrift te lezen, om in de kerk even stil te worden, een kaarsje aan te steken, wat langs te brengen voor de voedselbank of gewoon om even naar muziek te luisteren of een boek uit te zoeken. Je bent van harte welkom.

DEZINNEN bijbelleesgroep

Maandag 11/9; 9/10; 13/11; 11/12 19.30-21.00u

Inschr. t/m 3/9 bij DEZINNEN (inschr per keer is mglk) € 4,- per keer. Locatie: Christus Triumfatorkerk.

Dit najaar tijdelijk een iets andere opzet. In het kader van 500 jaar Reformatie en in vervolg op ons lezen uit de Brief aan de Efeziërs, gaan wij nu nadenken over de achtergrond van de apostel Paulus en zien wat zijn gedachtegoed voor ons kan betekenen. Wij gaan in twee avonden lezen uit het boekje van Rowan Williams: God ontmoeten in Paulus. In november praten wij over de rol die het gedachtegoed van Paulus heeft gespeeld in de tradities van de Reformatie en de Rooms-Katholieke kerk. In december kijken wij vooruit naar de brief van Paulus die wij in het voorjaar gaan lezen. Na aanmelding worden voor de eerste keer de hoofdstukken toegezonden. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang.

Schrijfcafé voor vrouwen

Vrijdag 8/9; 13/10; 10/11; 8/12 10.00-12.00u € 12,-

pk. Locatie: Christus Triumfatorkerk, aanbellen bij DEZINNEN.

Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijfcafé voor Vrouwen iets voor jou. Graag zelf pen en papier meenemen. Docent: Joyce Kappetein Info: 06 40397700

Leesgroep Christian Wiman – 'Mijn heldere afgrond'

4e bijeenkomst: 15/9 14.00u € 3,- per keer

Opgave bij DEZINNEN Locatie: Christus Triumfator kerk zaal DEZINNEN

Op 16/10'16 was Christian Wiman te gast bij DEZINNEN. Zijn boek maakt veel indruk; hier wordt de essentie van geloven geraakt. Tegelijk wordt zijn boek – een 'echte spirituele klassieker' volgens sommigen – als stevige kost ervaren. De leesgroep die voorjaar 2017 is gestart gaat nog even door. Wie het boek ook gelezen heeft en in wil stappen kan 15/9 aanschuiven. Misschien plannen we nog nieuwe data.

Pauzeconcerten

Iedere 2e en 4e donderdag van 12.30-13.15u vrije gift

Locatie Christus Triumfatorkerk kerkzaal

De CTK heeft al vele jaren (evenals de Boskant dat had) pauzeconcerten i.s.m. het Koninklijk Conservatorium. Een mooi moment om je te laten verrassen door aanstormend talent. Het seizoen start op donderdag 28 september. Toegang is vrij. Org. Christus Triumfatorkerk i.s.m. DEZINNEN.

DEZINNEN

Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

Postadres

Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag

Telefoon 06-22607908 of 06 20228973

(maandag 11.00-15.00 en vrijdag 09.00 - 12.00)

E-mail/site

info@dezinnen.nl, www.dezinnen.nl

ING-bank IBAN: NL61 INGB 0006 7360 57

KvK 62406299

Abonneer je op onze digitale maandagenda door een mailtje naar: info@dezinnen.nl

Volg ons ook op Facebook. www.dezinnen.nl



Meer informatie over de Christus Triumfator Kerk (waar DEZINNEN haar secretariaat heeft) vindt u op: ctkerk.nl



Je kunt ons steunen door vriend of aandeelnemer van Dezinnen te worden. Wellicht wil je vrijwilliger worden bij ons unieke project. Desgewenst geven we je graag meer informatie.

- ik wil het programma twee keer per jaar per post ontvangen (en maak daartoe € 3,50 p/jr over)
- ik ben geïnteresseerd om vrijwilliger te worden
- ik wil meer informatie over ...
- ik steun als 'Vriend van Dezinnen' (€ 10,- of meer p/j)
- ik steun als 'Aandeelnemer van Dezinnen' (€ 25,- of meer p/j)
- ik wil dat mijn adres uit het bestand wordt verwijderd
- anders:

naam

adres

pc/plaats

telefoon

email

Dezinnen
J. van Stolberglaan 154
2595 CL Den Haag

hier
postzegel



'Faith in the Public Square' – Lezing Rowan Williams (oud Aartsbisschop van Canterbury)
Maandag 27 november 20.00u Inschr tm 23/11
€ 10,- Locatie: Christus Triumfatorkerk

Volgens Rowan Williams leveren religie en geloof een constructieve bijdrage aan een morele en verantwoordelijke samenleving en zijn ze onmisbaar in de politiek en het openbare leven. Averechtse effecten ontstaan juist als een staat het geloof uit de openbare ruimte wil weren. Een democratie moet juist openstaan voor religieuze kritiek, want anders dreigt onze cultuur aan haar eigen materialisme en absolutisme ten onder te gaan. Vijf jaar na het verschijnen van zijn veelgeprezen boek 'Faith in the Public Square' is de noodzaak van een open gesprek hierover alleen maar urgenter geworden. Rowan Williams komt op 27 november hier op uitnodiging van DEZINNEN over spreken in Den Haag, politiek hart van ons land. Rowan Williams – theoloog, bisschop en dichter – is hoogleraar, lid van het Britse Hogerhuis en was van 2002 – 2012 het hoofd van de Anglicaanse Kerk. Hij schreef talloze boeken over uiteenlopende onderwerpen en oogst internationaal veel waardering voor zijn heldere analyses en zijn samenbindende kracht, en wordt door velen beschouwd als een groot spiritueel denker.

...faith...

Follow up's: leergang Geloven in de (post-) moderne samenleving, lezingen

Onze sprekers maken soms veel los bij aanwezigen. Sommigen willen erover doorpraten, kijken wat ze er in hun eigen leven of werk mee kunnen. Anderen voelen zich geïnspireerd en willen verder graven in de boeken van deze gasten van DEZINNEN. Daarom biedt DEZINNEN de kans om tijdens een 'Follow up' na te praten en evt plannen/afspraken te maken voor een (tijdelijk) vervolg in kleine kring. De follow up's worden af en toe na de leergangen/lezingen aangeboden op basis van de inschrijvingen en vinden doorgaans plaats in de Christus Triumfatorkerk.

geloven

Volg, like en deel ons op Facebook:

www.facebook.com/2015ZvanDezinnen

Je kunt DEZINNEN ook steunen door een **incidentele donatie**. Via de doneerknop linksboven op onze homepage www.dezinnen.nl.

Wil je op de hoogte blijven?

Download dan op de website www.dezinnen.nl de programmaprofolder van het seizoen of abonneer je via de website op onze gratis digitale maandagenda (via: homepage rechts bovenaan 'INSCHRIJVEN'). Je kunt ons ook volgen op facebook via: www.facebook.com/deZinnen.

uniek

DEZINNEN