

# 'Herkennt U hem?'



Overweging 'Verhaal halen'  
27 januari 2017

Charles Groot

'Verhaal halen' bij DEZINNEN  
Iedere vrijdag van 12.30 -12.55u (m.u.v. juli en augustus)

**DEZINNEN**  
katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

Juliana van Stolberglaan 154,  
2595 CL Den Haag  
info@dezinnen.nl www.dezinnen.nl



Johannes 1, 29-34)

Er zijn mensen, u kent ze vast wel, die in één oogopslag kunnen zien of iets wel of niet vers is. Of mensen die genoeg hebben aan het geluid van een draaiende motor om te weten wat er aan mankeert. Of mensen die aan de geur van een kruid precies kunnen zeggen welke kruid het is.

Je ogen, je oren en je neus goed de kost geven helpt je om in het dagelijks leven steeds opnieuw te kiezen. Maar ook al ben je nog zo oplettend, het kan toch gebeuren dat je verkeerd kiest. Je kunt immers niet alles zien, horen of ruiken, en ook nog eens alles weten.

Soms is het dan ook maar het beste om bij iemand aan te kloppen, of te rade te gaan. Iemand die volgens jou betrouwbaar is, en verstand van zaken heeft.

Maar hoe weet je nu of iemand betrouwbaar is en ook nog eens ergens verstand van heeft? Het is vele malen makkelijker te herkennen of iemand productkennis heeft, noem ik het maar even voor het gemak, dan te herkennen of iemand betrouwbaar is.

Je staat dan in feite voor de vraag: 'Is iemand een goed mens?'. Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Dat moet je helemaal zelf doen, dat kan je niet aan anderen overlaten. Lijkt onmogelijk en moeilijk / maar is dat toch ook weer niet.

Bijvoorbeeld; We gaan meestal niet over één nacht ijs als het om het aangaan van relaties gaat. Of een directeur die met zijn zorgvuldig samengestelde team aan de slag gaat bij het samen/ werken aan een nieuwe stip aan de horizon. Als we een arts ontmoeten die goed luistert dan blijven we daar graag bij. Buren die de handen uit de mouwen steken, als dat nodig is, raken we niet graag kwijt.

Situaties in ons leven die ons helpen bij het beantwoorden van de vraag: 'Is iemand een goed mens? Maar soms pakken keuzes toch verkeerd uit: Het gaat je voor de wind en prompt worden mensen jaloers. De leuke babbel van je collega's en leidinggevenden blijkt alleen maar een leuke babbel en niets meer dan dat. Als het tegen zit leer je mensen in de buurt of op vakantie/ pas goed kennen.

Praatjesmakers zijn er genoeg, maar praatjes vullen geen gaatjes. Dat hebben door de geschiedenis heen al heel wat mensen ervaren die zich lieten leiden door luidruchtig en opzichtig optredende leiders, die naar later bleek vooral voor eigen gewin/parochie spraken. We kunnen niet alles zelf weten, we willen / moeten / ons soms op het goede spoor laten zetten, of soms ook wel naar laten leiden.

Maar hoe herkennen we de oprechte inspirator, kerkvader, leider, leidsman, leraar, coach, begeleider, minister president of voorganger en wie adviseert of helpt ons daarbij? Een probleem dat al heel oud is. 2000 jaar geleden werd er heel wat minder op mensen ingepreut ook toen trad er zo af en toe iemand naar voren.

Johannes de Doper bijvoorbeeld. Zijn uitermate sobere levensstijl, zijn ongezouten manier van het aan de kaak stellen van opschepperij, praalzucht, ontrouw en zo meer, / is op z' minst een garantie voor een goed advies bij zoeken naar een antwoord op de vraag, naar wie kunnen we het beste luisteren ?, wie kunnen we het beste volgen ?. Een vraag die ook aan ons in 2017, maar misschien deze week wel meer dan ooit, wordt gesteld: 'Is iemand een goede /leider/ leidsman of leraar?' bij wie kunnen we het beste terecht voor een goed advies.

Hij ( Johannes de Doper) liet zonder omhaal weten dat hijzelf ( dat ) die leider niet was, maar men vroeg hem wel om advies zelfs toen hij in de gevangenis zat. Over Jezus van Nazareth en Johannes werd er gesproken in de geest van " ben zonder aarzeling naar Hem (Jezus / Johannes) als degene waarop de Geest Gods rustte". Hij ( Johannes) had die goede geest als een duif op Jezus zien neerdalen. Geen inspirator/leidsman/ leraar met geweld dus, geen macho. Hij wees naar woorden en daden van vergeving, van zorg voor zieken, zwakke en verstoten medeburgers. "Die man/ daar rust de Geest Gods op", zei Johannes, "volg die maar gerust". Doe het.

Ook in onze tijd zijn wij op zoek naar mensen waarop de Geest Gods rust. Het advies van Johannes de Doper is daarbij heel goed bruikbaar. Maar we moeten wel zelf voorzichtig blijven, soms argwanend misschien wel want al te vlug gekozen kan op een teleurstelling uitlopen. Ook de eerste volgelingen van Jezus van Nazareth namen de tijd en sommigen zoals Thomas stelden hun beslissing uit tot het uiterste, maar hij besliste wel. Een mens die zich nooit laat overtuigen komt tot niets.

We zoeken en kijken om ons heen op wie die Geest dan rust, om de vraag te kunnen beantwoorden; "wie is een goed mens". Maar we hoeven onszelf daarbij niet uit te sluiten; ook wijzelf kunnen laten zien dat de Geest Gods op ons rust.

Moge dat zo zijn