

# DE ZINNEN

katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

bij  
dezinnen

Januari - juni 2019

## Bij DEZINNEN

DEZINNEN prikkelt, daagt uit, graaft verder, is uit op de nuance en wil daarbij wetenschap én het beste uit de christelijke traditie inzetten – soms dwars tegen de stroom in. DEZINNEN gaat voor geloven als een levenshouding die je anders laat kijken en de gegevenheid der dingen laat ontdekken. Een vorm van geloven die je inspireert, uitdaagt en verbindt met een vitale christelijke traditie welke je zó wellicht nog niet kende.

Theo Wierema

### Leergang 'Geloven in de (post-)moderne samenleving' opnieuw in Den Haag en in Amsterdam.

Meer info verderop in de folder en op website.

### De tafel

Iedere maandag bent u tussen 15.30 - 17.15u welkom aan 'De Tafel' in de hal van de Christus Triumfatorkerk voor een gesprek, een kop koffie of om even de stilte te zoeken in de kerkzaal. Er zijn ook kranten en tijdschriften.

### Maart 2019 Christian Wiman én Tomas Halik opnieuw in Den Haag

Op uitnodiging van DEZINNEN zijn beiden opnieuw in Nederland en houden ze een lezing in Den Haag.

### Zingen! In ons Evensongkoor of het Gregoriaans koor Gaudete

Wil je meezingen, een keer komen luisteren? Zie: [www.dezinnen.nl](http://www.dezinnen.nl)

### Avondebed DEZINNEN

Bezinnings- & ontmoetingspunt bij DEZINNEN. Iedere maandag van 18.15-18.45u een korte meditatie voor ieder die wil (aansluitend broodje/soep).

### Wil je op de hoogte blijven?

Download dat op de website [www.dezinnen.nl](http://www.dezinnen.nl) de programmafolder van het seizoen of abonneer je via de website op onze gratis digitale maandagenda (via: homepage rechts bovenaan 'INSCHRIJVEN'). Of via facebook via: [www.facebook.com/DeZinnen](http://www.facebook.com/DeZinnen)

let op!



## AGENDA

### Januari

WO	09.01	15.45	Eerste Christelijke Meditatie bij DEZINNEN
VR	11.01	10.00	Eerste Schrijfcafé
MA	14.01	15.30	Eerste keer 'De Tafel'
		18.15	Eerste 'AVONDGEBED'-nieuwe seizoen
		19.30	Eerste Bijbelleesgroep
MA	21.01	19.30	'Europa en de publieke rol van Kerk en geloof' – Lezing Hovorun/Máté-Tóth & ENG
ZA	26.01	10.00/14.00	Start Leergang 'Geloven in de Postmoderne samenleving' A'dam/Den Haag
MA	28.01	19.30	Eerste bijeenkomst ZIN.com – nieuwe seizoen

### Februari

VR	08.02	14.00	Halik Lezen' – Boek: 'Raak de wonden aan'
DI	19.02	19.30	'Menswaardig sterven' - Lezing Marc Desmet &
WO	20.02	19.30	'Bijbelse Miniaturen' - Lezing Carel ter Linden
DO	21.02	20.00	'De Bijbel (nog steeds geen) oud papier?'- lezing Alain Verheij

### Maart

MA	04.03	20.00	'Church as Fieldhospital – crisis and renewal of Faith' – Lezing Tomás Halik ENG
WO	13.03	19.30	More on 'My Bright Abyss' – Lezing Christian Wiman ENG
MA	18.03	19.30	'Heiligen en Engelen' – Lezing Dries van den Akker SJ &
ZA	30.03	10.00	Stilte dag DEZINNEN – Klooster Haastrecht &
		10.00/14.00	Afsluitend college Leergang 'Geloven in de postmod. Samenleving'

### April

ZA	06.04	13.30	'Ik bid dus ik ben' – lezing Bert Hoedemaker
VR	19.04	18.00	GOEDE VRIJDAG-viering bij DEZINNEN
ZO	21.04	05.30	PAASWAKE bij DEZINNEN
MA	29.04	19.30	Start cursus Christelijke Stadsspiritualiteit -ontwikke fase

### Mei

WO	22.05	19.30	'Mooi niet alleen' – Lezing Rebecca Onderstal
----	-------	-------	---

### Juni

MA	24.06	18.15	Laatste 'Avondgebed' seizoen
WO	26.06	18.00	SEIZOENSAFSLUITING BIJ DEZINNEN

- Raadpleeg onze website voor de actuele informatie over de activiteiten.
- Graag tijdig inschrijven via de website [www.dezinnen.nl](http://www.dezinnen.nl) of via: [info@dezinnen.nl](mailto:info@dezinnen.nl)
- Het secretariaat van DEZINNEN is gesloten van 1 juli t/m 18 augustus

### Let op:

Onze vaste activiteiten & groepen vindt u niet in bovenstaande agenda maar in een apart overzicht in de folder!  
 Onze activiteiten vinden soms plaats op andere locaties!

### GELOVEN OP MAANDAG – wekelijks avondgebed

Iedere maandag van 14/1 t/m 24/6 18.15 – 18.45u (aansluitend broodje en soep € 3,-)

Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal / hal

Om 18.15u een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Het avondgebed wordt op de 1e maandag van de maand doorgaans begeleid door het Evensongkoor van DEZINNEN en af en toe door het Gregoriaans koor Gaudete. Info over voorgangers en begeleiding op website.

### Goede Vrijdag – meditatieve viering

Vrijdag 19 April 18.00 – 19.00u (let op afwijkende tijd!)

Locatie: Christus Triumfatorkerk- Kerkzaal

In het lijden en de dood van Jezus van Nazareth naderen we de kern van ons leven. Op het scherpst van de snede, geeft het mysterie dat leven is zich bloot en vieren we onze verbondenheid met dat mysterie dat onze levens draagt en door ons God wordt genoemd. M.m.v. Gregoriaans koor Gaudete o.l.v. Winfried Verweij.

### Paaswake – wachten op het licht dat komt

Zondag 21 april 05.30 – 06.30u met eenvoudig ontbijt

voor wie wil – vrije gift. Locatie: Christus Triumfatorkerk – Kerkzaal. Opgave: uiterlijk 19/4 20u

Tussen Goede Vrijdag en Pasen keert wat een nederlaag lijkt tot een overwinning van de zachte krachten. We vieren de opstanding van Christus met het Exultet, verhalen ten leven en wachten op het licht. Na afloop een eenvoudig ontbijt voor wie wil.

### Christelijke meditatie bij DEZINNEN

Iedere woensdag van 9/1 t/m 26/6 15.45 – 16.45u

Kleine gift. Locatie: Christus Triumfatorkerk- kerkzaal

Christelijke Meditatie wordt ook wel het gebed van het hart genoemd. De menselijke geest wordt zich enkel in diepe stilte bewust van zijn eigen bron. Meditatie is dan de reis vanuit de geest naar het hart. Door eenvoudig bij God aanwezig te zijn, worden we gevormd tot de persoon die God heeft bedoeld. (John Main) Info: Dorothe van de Wetering: 070 3857442 of [d.vandewetering@telfort.nl](mailto:d.vandewetering@telfort.nl)

### Zin.com – geloofsverdieping bij DEZINNEN

8 x per jaar op de 4e maandagavond van de maand van 19.30 – 20.45u

Locatie: Christus Triumfatorkerk – zaal DEZINNEN

Binnen de christelijke traditie je eigen geloofsweg vinden en die bestendigen. Dat doen we bij Zin.com door gemiddeld 8 keer per jaar bijeen te komen. Daarbij houden we onszelf en anderen scherp m.b.t. wat we van wezenlijk belang vinden in ons leven en willen we nadrukkelijk binnen deze rijke traditie wegen vinden die passen in ons leven van alledag. Info: [info@dezinnen.nl](mailto:info@dezinnen.nl) Zie ook aparte flyer over Zin.com

## Incidentele programma's

### **'Europa and the Public Rol of Church and Belief' - Lectures Kirill Hovorun en András Máté-Tóth** **Maandag 21 januari 19.30 – 22.00u De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht, € 8,- Opgave via dezinnen. ENGLISH**

Onlangs betoogde filosoof en historicus Frank Ankersmit, dat onze Europese cultuur en filosofische erfenis versleten is. Alles wat goed was hebben we opgebruikt en we blijven achter zonder een overtuigende visie op de toekomst. Nu ons weinig rest om ons veilig door de 21e eeuw te leiden, moet Europa zichzelf op de een of andere manier opnieuw uitvinden.

N.a.v. Ankersmits verontrustende relaas vragen we ons in een reeks lezingen af: zijn er nog hernieuwbare bronnen die Europa een solide cultureel en intellectueel kader kunnen verschaffen? Wat kunnen we in dezen nog verwachten van het christendom na de schijnbare dood van God en het einde van de ideologieën? De prominente theologen Kirill Hovorun en András Máté-Tóth menen dat de christelijke kerken wel degelijk kunnen bijdragen aan het toekomstige Europa. Professor Kirill Hovorun, is oekraïens orthodox priester en theoloog en werkt aan Loyola Marymount University, Los Angeles. Professor András Máté-Tóth, rooms-katholiek, is godsdienstsocioloog, theoloog en mediadeskundige en werkzaam aan de Universiteit van Szeged, Hongarije. Moderator; Heleen Zorgdrager. Org: Communicantes i.s.m. DEZINNEN

### **Leergang 'Geloven in de (Post)moderne Samenleving' voorjaar 2019 in Den Haag en Amsterdam** **Zaterdag (ochtenden 10.00 – 12.30u Amsterdam en middagen 14.00 – 16.30u Den Haag) start 28/1**

De leergang wordt voorjaar 2019 opnieuw in Den Haag en in Amsterdam gegeven. Deze leergang van 8 colleges met bekende docenten werd eerder door de cursisten in Den Haag, Utrecht, Den Bosch en Zwolle als zeer goed gewaardeerd. Voor meer info over data, docenten, thema's en locaties download de folder via: [www.dezinnen.nl](http://www.dezinnen.nl) U kunt zich ook opgeven voor de leergang via deze website of via [info@dezinnen.nl](mailto:info@dezinnen.nl)

### **'Menswaardig sterven- pleidooi voor nuance en niet-weten' – Marc Desmet SJ**

#### **Dinsdag 19 februari 19.30 – 21.30u O.L.Vr Hemel vaartkerk Loosduinse Hoofdstraat 4 Den Haag. Graag tevoren aanmelden vrije gift.**

We worden in Nederland ouder dan voorheen en blijven langer gezond. Dat is goed nieuws. Tegelijk blijft gezondheid een kwetsbaar iets en dient het levenseinde zich nogal eens onder moeilijke omstandigheden aan. Tegen deze achtergrond stelt men zich in onze samenleving ook de vraag naar het 'menswaardig sterven' en euthanasie. Marc Desmet is meer dan twintig jaar actief als palliatieve-zorgarts en vindt dat er in het dominante maatschappelijk debat over euthanasie iets essentieels ontbreekt: nuance. Hij schreef er een boek over: 'Euthanasie: waarom niet? – Een pleidooi voor nuance en niet-weten'. Hij komt hierover spreken en gaat in gesprek met o.m. Willy Hoogendoorn, geestelijk ver-

zorgster bij MCHaaglanden en anderen. Org.: 'RK Parochies 'De vier Evangelisten', 'Maria Sterre der Zee' en De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog'.

### **'Bijbelse Miniaturen' – Lezing Carel ter Linden** **Woensdag 20 februari 19.30 – 21.30u Christus Triumfatorkerk. Inschr t/m 18/2 € 8,-**

Carel ter Linden is een begenadigd spreker en taalkunstenaar. De voormalig voorganger van de Kloosterkerk probeert met zijn nieuwste boek 'Bijbelse Miniaturen', waarin hij zeventig Bijbelverhalen uitlegt, te laten ontdekken dat deze verhalen 'niet van gisteren zijn'. Hij formuleert het zo: "hoe de Bijbel ons dagelijks leven nog steeds raakt – en wat we daarmee kunnen doen". Hij komt daar bij DEZINNEN op 20 februari graag over vertellen.

### **De Bijbel (nog steeds geen) oud papier? – Alain Verheij. Oecumenische lezingenreeks 'Hoe zullen wij dan leven?'**

#### **Donderdag 21 februari 20.00 – 22.00u Christus Triumfatorkerk. Inschr niet verplicht, vrije gift**

Het Christendom kent een lange traditie. Maar hoe spreekt die eeuwenoude traditie tot mensen van vandaag? Gaat er bezieling van uit? En hoe dan? In deze reeks kwamen eerder Arjan Plaisir en Stephan van Erp aan het woord. Dit voorjaar op 21 februari Twitteraar des Vaderlands en schrijver van 'God en ik' Alain Verheij en in Mei Stefan Paas met 'Ballingschap als voorland?' (datum nog niet bekend bij druk) Organisatie: Christus Triumfatorkerk, Duinzichtkerk en DEZINNEN.

### **'Church as Field Hospital – crisis and renewal of Faith' – lecture Tomáš Halík**

#### **Maandag 4 maart 20.00 – 22.00h Christus Triumfatorkerk. € 12,- aan zaal (bij voorinschrijving t/m 2/3) € 10,- ENGLISH**

Halík wordt gezien als één van de meest invloedrijke theologen van deze tijd en is hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Kareluniversiteit van Praag. In 2014 won hij de prestigieuze Templeton Prize. Hij is in ons land vooral bekend door zijn boek 'Geduld met God' dat in diverse talen werd vertaald en internationaal goed werd ontvangen. Tomáš Halík is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. Zijn lezing op 4 maart is gebaseerd op zijn boek 'Raak de wonden aan; over niet zien en toch geloven' dat in 2018 in het Nederlands verscheen. Coreferent op 4 maart: Erik Borgman, Moderator: Arjan Broers.

Halík is op 4 en 5 maart in Nederland op uitnodiging van DEZINNEN. Op 5 maart spreekt hij ook aan de Radboud Universiteit.

program



**'More on My bright Abyss' – Lecture Christian Wiman**  
**Woensdag 13 maart 19.30 – 21.30u Christus Triumfa**  
**torkerk. € 12,- aan zaal (bij voorinschrijving t/m 11/3**  
**€ 10,-) ENGLISH**

Het boek 'Mijn heldere afgrond' van de Amerikaanse dichter Christian Wiman is inmiddels in Nederland, mede dankzij de knappe vertaling van Willem Jan Otten, de aanbeveling van Wim Brands en de aandacht in diverse kranten, door een breed publiek ontdekt. Wiman werd getroffen door kanker juist toen hij de liefde van zijn leven had gevonden. Daarmee werd alles anders, inclusief zijn visie op geloven; een geloof dat hij op jonge leeftijd verloor maar dat zich nu opeens weer onontwikkbaar en onherkenbaar anders aan de poort meldde. De worsteling die volgde zette hij op papier en verscheen in 2013 als 'My bright Abyss'. Volgens kenners heeft het boek alles in zich om een moderne spirituele klassieker te worden. Wie echter meent hier een gepolijst verhaal over hervonden geloof aan te treffen komt bedrogen uit. 'We moeten met een schoktherapie afgeholpen worden van onze gemakkelijke acceptatie van – of onze gemakzuchtige weerstand tegen – stellige taal over God', zegt hij. Maar hoe dan wél spreken over God in een situatie waarin de dood in je lichaam virulent aanwezig is? Dan blijkt deze dichter die zijn klassieken, tijdgenoten en ook nog eens de mystieken kent verrassende en openbrekende doorkijkjes te geven die inspireren en aanzetten tot (her-)vinding van geloofstaal zonder ook maar ergens plat of obligaant te worden. Wiman gaat na zijn inleiding op 13 maart in gesprek met Erik Borgman. Wiman spreekt op 14 maart 's avonds bij KloosterZwolle [www.kloosterzwolle.nl](http://www.kloosterzwolle.nl) en op 16 maart 's middags bij Berne Abdij [www.abdijvanberne.nl](http://www.abdijvanberne.nl)

**'Heiligen & Engelen' – Dries van den Akker SJ**  
**Maandag 18 maart 19.30 – 21.30u H. Agneskerk,**  
**Beeklaan 188, Den Haag Opgave niet verplicht en**  
**vrije gift**

Heiligenverhalen zijn Bijbelverhalen, maar dan verteld in het leven van een heilige. Gaat dat ook op als er sprake is van engelen in heiligenverhalen? Of dienen de engelen alleen maar om het leven van een heilige interessanter, mooier, (on)geloofwaardiger, heiliger, mystieker te maken? Komen die heiligen daardoor dichterbij ons te staan of juist verder van ons af? Hangt er een beetje van af wat ze doen in het leven van een heilige. Dries van den Akker onderscheid negen à tien verschillende functies en hij daagt u uit om een lijstje te maken van de functies die engelen vervullen in heiligenlevens. En zijn al die functies terug te voeren op Bijbelse voorbeelden? En in uw eigen leven? Komen er engelen in voor? Org.: 'RK Parochies 'De vier Evangelisten' en 'Maria Sterre der Zee' en De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog'.

**'Leven van wat komt'- kloosterdag Haastrecht'**  
**Zaterdag 30 maart 10.00 – 16.00u Insch t/m 26/3**  
**(min 7 max 12 pers) € 20,- (incl lunch) Klooster**  
**Haastrecht, Provinciale weg – Oost 62 Haastrecht**

Midden in de Vastentijd bewust een dag de stilte van het Klooster Haastrecht opzoeken. In die landelijke stilte nadenken over hoe je eigen leven tot nu toe is verlopen en op welke wijze je wilt of

kunt leven van wat komt, verbonden met het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang en Theo Wierema

**'Ik bid dus ik ben' – Lezing Bert Hoedemaker**  
**Zaterdag 6 april 13.30 – 15.30u Christus Triumfator**  
**kerk € 7,- Inschr t/m 3/4**

Het recent verschenen boek 'Ik bid dus ik ben' is een hommage aan de (religieuze) verbeelding van theoloog en emeritus hoogleraar Bert Hoedemaker. Het is een protest tegen de alleenheerschappij van de rationaliteit. In zijn boek onderzoekt Hoedemaker de relevantie en actualiteit van de christelijke traditie in al haar bewegelijkheid en laat hij zien dat wat passé leek de actuele problematiek van mens en mensheid juist doeltreffend kan verhelderen. Een rode draad in het boek is de aandacht voor het gebed, dat voor geloven niet alleen een levens- en denkhouding is maar ook een voedingsbodem.

**'Mooi niet alleen'- Lezing Rebecca Onderstal**  
**Woensdag 22 mei 19.30u Christus Triumfatorkerk**  
**€ 7,- Inschr t/m 19/5**

Mooi niet alleen verkent het leven als single - de moeilijke en de positieve kanten. Roept alleen-zijn schaamte op? Hoe ga je om met het gemis van intimiteit? Kun je je geroepen voelen om alleen te blijven? Steeds persoonlijk, steeds met inspiratie uit Bijbelverhalen. Herkenning, humor, kracht en bijbelse inspiratie voor wie single is. Rebecca Onderstal is predikant in de Protestantse gemeente Houten. Ze is betrokken bij de zoektocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn.

**Seizoensafsluiting bij DEZINNEN – SUMMERTIME**  
**Woensdag 26 juni 18.00 – 21.30u Inschr t/m 23/6**  
**Locatie: Chr. Triumfatorkerk**

We sluiten het seizoen weer ontspannen af met iedereen die zich bij DEZINNEN betrokken voelt en daarbij wil zijn (wél tevoren opgeven!) Nadere gegevens volgens in Mei op de website.



## Vaker terugkerende programma's

### De Tafel

**Maandag 14/1 t/m 24/6 15.30 – 17.15u inloop**

**Locatie: Christus Triumfatorkerk – leestafel in de hal**

Iedere maandagmiddag ben je welkom, voor een praatje, een kop koffie, om de krant of een tijdschrift te lezen, om in de kerk even stil te worden, een kaarsje aan te steken, wat langs te brengen voor de voedselbank of gewoon om even naar muziek te luisteren. Je bent van harte welkom.

### DEZINNEN bijbelleesgroep

**Maandag 14/1; 11/2; 11/3; 8/4 19.30-21.00u € 3,- per keer. Opgave: info@dezinnen.nl**

**Locatie: Christus Triumfatorkerk zaal DEZINNEN**

**Gaat door bij minimaal 5 aanmeldingen**

Wij lezen brieven uit de tijd van het Nieuwe Testament. De Brief van Jakobus uit het Nieuwe Testament; daarna een brief uit de periode van het vroege Christendom: de eerste Clemensbrief. Voorkennis is niet nodig, teksten worden uitgedeeld. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang. Gaat alleen door bij minimaal 5 inschrijvingen. U bent welkom voorafgaand het Avondgebed bij te wonen om 18.15u, met broodje en soep erna (3,-).

### Schrijfcafé voor vrouwen

**Vrijdag 11/1; 8/2; 8/3; 12/4; 10/5; 14/6 10.00 – 12.00u € 12,- per keer Opgave: info@dezinnen.nl.**

**Locatie: Christus Triumfatorkerk, aanbellen bij DEZINNEN.**

Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijf-

café voor Vrouwen iets voor jou. Aan de hand van beeldmateriaal, tekstfragmenten en associaties leer je schrijven wat echt uit het hart komt, een verloren gewaande herinnering terughalen of een ervaring beschrijven. Graag zelf pen en papier meenemen. Docent: Joyce Kappetein, Info: 06 40397700

### Halík Lezen' - DEZINNEN:

**8/2 14.00u. Max 6 pers**

**€3,-Opgave bij DEZINNEN**

**Locatie: Christus**

**Triumfatorkerk zaal**

**DEZINNEN**

Ter voorbereiding op de lezing van Tomás Halík op 4 maart worden delen uit dienst boek 'Raak de wonden aan' besproken. De delen worden kort tevoren toegestuurd aan de deelnemers en men wordt verwacht ze te hebben gelezen. Mogelijkheid bestaat dat de bijeenkomst eenmalig, na 4 maart, wordt herhaald.



### Pauzeconcerten

**Iedere 2e en 4e donderdag van 12.30 – 13.15u**

**Vrije gift. Locatie Christus Triumfatorkerk kerkzaal**

De CTK heeft al vele jaren (evenals de Boskant dat had) pauzeconcerten i.s.m. het Koninklijk Conservatorium. Een mooi moment om je te laten verrassen door aanstormend talent. Het seizoen start medio Februari. Toegang is vrij.

hier  
postzegel

Dezinnen  
J. van Stolberglaan 154  
2595 CL Den Haag

Je kunt ons steunen door vriend of aandeelnemer van Dezinnen te worden. Wellicht wil je vrijwilliger worden bij ons unieke project. Desgewenst geven we je graag meer informatie.

- ik wil het programma twee keer per jaar per post ontvangen (en maak daartoe € 3,50 p/jr over)
- ik ben geïnteresseerd om vrijwilliger te worden
- ik wil meer informatie over ...
- ik steun als 'Vriend van Dezinnen' (€ 10,- of meer p/j)
- ik steun als 'Aandeelnemer van Dezinnen' (€ 25,- of meer p/j)
- ik wil dat mijn adres uit het bestand wordt verwijderd
- anders:

naam \_\_\_\_\_  
adres \_\_\_\_\_  
pc/plaats \_\_\_\_\_  
telefoon \_\_\_\_\_  
email \_\_\_\_\_

### DEZINNEN

Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

#### Postadres

Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag

**Telefoon** 06-22607908

(maandag 11.00-15.00 en vrijdag 09.00 - 12.00)

#### E-mail/site

info@dezinnen.nl, www.dezinnen.nl

**ING-bank** IBAN: NL61 INGB 0006 7360 57

**KvK** 62406299

**Abonneer je op onze digitale maandagenda door een mailtje naar: info@dezinnen.nl**

**Volg ons ook op Facebook. www.dezinnen.nl**



**Meer informatie over de Christus Triumfator Kerk (waar DEZINNEN haar secretariaat heeft) vindt u op: ctkerk.nl**





### **Follow up's bij DEZINNEN**

Onze sprekers maken soms veel los bij aanwezig. Sommigen willen erover doorpraten, kijken wat ze er in hun eigen leven of werk mee kunnen. Anderen voelen zich geïnspireerd en willen verder graven in de boeken van deze gasten van DEZINNEN. Daarom biedt DEZINNEN de kans om tijdens een 'Follow up' na te praten en evt plannen/afspraken te maken voor een (tijdelijk) vervolg in kleine kring. De follow up's worden af en toe na de leergangen/lezingen aangeboden op basis van de inschrijvingen en vinden doorgaans plaats in de Christus Triumfatorkerk.

bij dezinnen

### **Volg, like en deel ons op Facebook:**

[www.facebook.com/2015ZvanDezinnen](http://www.facebook.com/2015ZvanDezinnen)

geloven

Je kunt DEZINNEN ook steunen door een **incidentele donatie**. Via de doneerknop linksboven op onze homepage [www.dezinnen.nl](http://www.dezinnen.nl).

### **Wil je op de hoogte blijven?**

Download dan op de website [www.dezinnen.nl](http://www.dezinnen.nl) de programmapolder van het seizoen of abonneer je via de website op onze gratis digitale maandagenda (via: homepage rechts bovenaan 'INSCHRIJVEN'). Je kunt ons ook volgen op facebook via: [www.facebook.com/deZinnen](http://www.facebook.com/deZinnen).

uniek

DEZINNEN

### **Korte cursus Christelijke stadsspiritualiteit – ontwikkelfase**

**Start 29/4 19.30u daarna nog 2 of 3 keer gratis. Info/aanmelding: [theowierema@dezinnen.nl](mailto:theowierema@dezinnen.nl)**

We ontwikkelen dit voorjaar een korte cursus 'Christelijke stadsspiritualiteit' van DEZINNEN. Daarvoor worden enkele deelnemers gezocht die als 'proefkonijn' willen meedoen en op die wijze helpen de leergang op maat te krijgen. Het is de bedoeling dat de leergang vanaf najaar 2019 vast onderdeel wordt van het aanbod van DEZINNEN. Het gaat om 3 á 4 bijeenkomsten van 2u op maandagavond of vrijdagmiddag.