

DEZINNEN

katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

Meedoen met groep Z van DEZINNEN?

Mail naar: info@dezinnen.nl of bel 06 20228973

De huidige groep komt ca. 10 keer per jaar bijeen op vrijdagochtend van 09.00 - 13.00 uur. Bij belangstelling is opstart tweede (avond-) groep Z een optie.

Locatie: Christus Triumfatorkerk,
Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag

Meer lezen:
www.dezinnen.nl/dezinnen-contemplatief

‘want gij hebt ons
gemaakt naar u,
en ongerust
is ons hart
totdat het zijn rust vindt
in u.’

(Augustinus - Confessiones I, 1 -
vertaling Gerard Wijdeveld, 1997)



“Pelgrimeren is
ontvankelijk leven,
waar je ook bent”

(Marinus van den Berg)

Z van DEZINNEN is onderdeel van Stichting DEZINNEN Juliana van Stolberglaan 154 2595 CL Den Haag
E info@dezinnen.nl W www.dezinnen.nl T 06 20228973 IBAN NL61 INGB 0006 7360 57 KVK: 62406299

© foto's: Theo Wierema en vormgeving: Annet van Rooijen, Van Rooijen Grafisch, Vleuten

GROEP Z van DEZINNEN

katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

Omdat alles
begint
met ZINNEN...

*“God gaat aan ons
vooraf en wij moeten Hem
opnieuw leren toelaten”*

Erik Borgman in: ‘De Geest niet hinderen’



Omdat alles begint met **Zinnen**;

met tasten, ruiken, proeven, horen en zien.

Daarna voelen, denken, woorden, **zinnen**, verhalen, niet vergetend: vrees, verlangen, **zin**.

Ergens onderweg dan

Zin, betekenis, volheid, soms waar we dit 't minst verwachten.

Gegeven, gezocht, gevonden, ontvangen, hoe dubbel**zinnig**, geheim-**zinnig** soms ook.

Daarom Z van **DEZINNEN**, anders kijken - contemplatief leven in de stad.

Groep Z van DEZINNEN

In 2020 zijn we begonnen en inmiddels zijn we met tien mensen op zoek naar een verdiepend christelijk leven midden in de stad. Tien mensen die midden in de samenleving staan, met elk hun eigen verhaal en hun eigen verlangens en ervaringen. Mensen 'van de stad' die met elkaar – soms een beetje tegen de waan van de dag in – ervaren dat deze traditie rond Jezus van Nazareth allerm minst stilstaand water is maar vitaal én relevant; leven wordt ontvangen en niet gemaakt en vraagt om overgave, meebewegen. Grote woorden. Maar in tijden van grote crises verrassend actueel en rijk ook voor wie kritisch en met open blik in het leven wil staan.

Hoe verlopen de bijeenkomsten?

Het eerste uur vindt plaats in de kapel. Daar ontsteken we een kaars, lezen we de Evangelietekst van de dag, gevolgd door tekstmeditatie in stilte die we met gezamenlijk gebed afsluiten. Na een pauze volgt elders het tweede uur, waarin we naar elkaar luisteren: Hoe sprak de tekst tot ons? Wat opent zich daardoor in ons? Kunnen we daar wat mee in het leven van alledag? Daarna worden er afspraken voor de volgende keer gemaakt, volgt de lunch en de afsluiting van de ochtend.

Onze ervaringen

Samen zoeken we naar een manier van contemplatief leven in deze hectische, seculiere en geïndividualiseerde samenleving waarvan wij deel uitmaken. Daarbij ervaren we dat God aan ons vooraf gaat.

Wat zich laat zien is al daar en gaat onze woorden te boven. In onze ontmoeting ervaren we dat Gods woord gaat leven; verrijkt, spiegelt, uitdaagt, openbreekt, troost en meer.

Wanneer we bij elkaar zijn vormen we een bedding voor elkaar, met steun en inspiratie. Dat werkt door tussen de bijeenkomsten, in hoe we in ons dagelijkse bestaan vorm proberen te geven aan contemplatief leven. Ook ervaren we dat onze onderlinge verschillen lijken te verdwijnen door de intense verbondenheid die onze open ontmoeting soms laat ontstaan.



“Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u alles gekregen hebt, waarom dan al die drukte alsof het van uzelf komt?”

Paulus ca. 70 n.c. (1 Kor 4,7)